

PDF made by Ton van Eck.
1983 - 6

PORT BETAALD NUMANSDORP

SOLO NIEUWS



Afzender: Nederlandse Soloklasse Organisatie (NSO)
Postbus 7323, 3280 AC Numansdorp

Jachtbouw Johan Vels

niet alleen:

inspraak bij uw nieuw te
bouwen SOLO.

maar ook voor:

rompen
zwaarden
roeren
masten
zeilen
gieken
beslagen en
reparaties in hout

Dorpsstraat 225 - Nieuwe Niedorp N.H.
Telefoon 02261-1723

GOUDEN SOLO?

die kunnen wij U helaas niet leveren

maar wel :

- houten solo's
 - polyester solo's
 - pronto trailers
 - musto & hyde
 - needlespar
 - javlin accessoires
 - holt allen beslag
 - memosail chrono's
 - zwaarden/roeren
 - zeillatten
- } casco's of
} compleet
} met speciale mal
zeilen
dekzeilen
accessoires
masten en gieken
wetsuits
warmwear
v.i.p.
sport
massief
gelamineerd

martin van leeuwen tel: **01820**
posbus 401 gouda **15278**

WATERSPORT-CENTRUM IN SCHEVENINGEN

Inderdaad, JAC. VROLIJK (tussen Keizerstraat en Badhuisweg) is een TREFPUNT van watersporters die zich willen oriënteren omtrent ALLES IN, OP en AAN DE BOOT.

En ze komen van heinde en ver, om betrouwbare service en prettige prijzen. Moet U heus ook eens langs gaan!



JAC. P. VROLIJK

watersport- en kampeerartikelen
zeilmakerij - zonwering
WASSENARSESTRAAT 67-69 - SCHEVENINGEN - TELEFOON 070-591038

solonieuws

Officieel orgaan van de Nederlandse Soloklasse Organisatie

20e Jaargang

nummer 6

Bestuur:

- Voorzitter : Max Blom, Solo 507,
Noordeinde 86, 2514 GL Den Haag, tel. 070-601919
- Penningmeester: Karel Dubru, Solo 436,
Javastraat 115, 2585 AH Den Haag, tel. 070-633074
- Commissaris : Hans Arends, Solo 497,
Lagedijk 266, 1544 BN Zaandijk, tel. 075-281360
- Commissaris : Jan Jaap van Deventer, Solo 444,
Elbalaan 47, 2172 JC Sassenheim, tel. 02522-13413
- Commissaris : Frans Derk Smit, Solo 510,
Merellaan 3, 2111 GJ Aerdenhout, tel. 023-240604

Redactie

Solonieuws : Piet en Karin Adriaanse, Brouwerstraat 32,
4306 BE Nieuwerkerk, tel. 01114-3115

Gironummer

N.S.O. : 2210296 t.n.v. Penningmeester N.S.O. te Den Haag

INHOUD

- Verslag Kaagweek
- Verslag Open wedstrijd Vennemeer
- Verslag O.N.K.S. 1983
- Oproepen
- Mijn geheim
- Gezocht
- Jaarprijs 1983
- Nieuwe leden
- Botenbeurs

VERSLAG KAAGWEEK 1983

Zoals vanouds wordt de eerste wedstrijd op een zaterdag verzeild.

Maar voor de Solo's liep het allemaal anders.

Zondags, pretwedstrijddag, mochten we voor het eerst starten, maar dan in de lange afstand. Leen van Goeverden won de lange afstand, tweede werd J.J. van Deventer en derde M. Korswagen met de H 071.

Maandag woei het erg hard, zo'n 5-6 Beaufort, dus 3 rondjes varen.

J.J. van Deventer lag van begin tot eind 1, tweede werd R. Homburger en derde werd M. Blom.

Dinsdag was er een stuk minder wind, maar genoeg voor 3 rondjes. Gert Pauli voer in Max' boot goed mee, maar buiten mededinging.

Leen, Gert en Robert lagen achter Jan Jaap, wat zo bleef. Alleen tussen de drie heren werd nogal wat gebotst wat uitmondde in een protest van Leen tegen Robert. Robert was fout en werd gediskwalificeerd. Door dit alles slaagde M. Korswagen erin op een tweede plaats te finishen en Leen werd derde.

Woensdag. Er zouden vandaag twee wedstrijden worden gezeild. De gehele dag was de wind + 3 Beaufort. 'sMorgens werd Jan Jaap eerste, Robert tweede en Leen derde.

De laatste wedstrijd maakte voor Jan Jaap niet veel uit, hij moest alleen de wedstrijd uitzeilten.

Vervelend genoeg werd er tevroeg gestart, waardoor hij twijfelde en wat doe je dan, juist, je gaat terug.

Natuurlijk liet hij het er niet bij zitten. Het was eigenlijk een strijd tussen Gert, Leen en Jan Jaap om de eerste drie plaatsen. Leen werd officieel eerste, Jan Jaap werd tweede, geklopt op de finish, en Robert Homburger werd derde.

De Kaagweek was wat wind en weer betreft geslaagd, maar wat het aantal deelnemers betreft magertjes.

<u>Totaal klassement</u>		1e wed.	2e wed.	3e wed.	4e wed.	totaal punten
1	444 J.J. van Deventer	1	1	1	2	3,0
2	314 L. v. Goeverden	4	3	3	1	19,4
3	502 R. Homburger	2	D	2	3	33,7
4	455 R. van Schie	8	4	4	6	41,7
5	406 M. Borsboom	6	6	8	4	45,4

			1e wed.	2e wed.	3e wed.	4e wed.	totaal punten
6	436	K. Dubru	5	7	5	9	48,0
7	71	M. Korswagen	nf	2	7	5	49,0
8	393	H. van Schie	7	5	9	8	52,0
9	391	V. Brederode	9	9	11	7	60,0
10	458	F. Tromp	10	8	10	10	62,0
11	325	B. Dijkman	12	10	6	11	62,7
12	165	W. van Winden	11	11	13	12	71,0
13	507	M. Blom	3	ng	ng	ng	71,7
14	441	A. Huizing	nf	nf	12	nf	85,0
15	356	B. Pranger	nf	nf	nf	13	86,0

OPEN WEDSTRIJDEN VENNEMEER 1983

Op het Vennemeer waren maar zes inschrijvers, in tegenstelling tot vorig jaar toen er + 22 waren.

Regen, regen, dat hebben we wel gehad. Gert Pauli was weer van de partij en zeilde goed. Hij won zaterdagmiddag en zondagmorgen.

Robert Homburger werd twee keer tweede en Jan-Jaap van Deventer werd twee keer derde. Rino van Schie ging erg hard, maar wedstrijdtaktiek ontbrak hem helaas nog een beetje.

De zondagmiddagwedstrijd werd door Jan-Jaap van Deventer gewonnen, gevolgd door Robert Homburger en Gert Pauli.

Totaal klassement

1	507	1-1-3	5,7 punten
2	502	2-2-2	9,0 punten
3	444	3-3-1	11,4 punten
4	455	4-4-5	26,0 punten
5	391	5-5-4	28,0 punten
6	458	6-6-6	35,1 punten

Jan-Jaap van Deventer
Solo 444

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 1983

Deze kampioenschappen zijn gekenmerkt door de zeer slechte opkomst en de zeer goede weersomstandigheden. Het eerste mocht de pret niet drukken voor de 20 deelnemers. Alle kanshebbers waren aanwezig, dus het beloofde toch wel erg spannend te worden.

De eerste zeildag kenmerkte zich door de draaiende wind, u heeft het goed begrepen. Wij zijn niet gestart, dus zouden we de volgende dag twee wedstrijden zeilen.

De wind was matig en vrij constant.

Het hele veld over bakboord weg, 90% klapte vrij snel.

Peter Bos (492) en nog enkele anderen gingen door over bakboord richting wal. Peter kreeg de gouden klap en ging ruim één de boei om en bleef één de verdere wedstrijd. Hij werd gevolgd door Kees Rekelhof (478). Van deze jongen zult u vast nog meer horen, want volgens mij heeft hij in het geheim getraind gezien zijn snelheid.

Nummer 3 was Gert Pauli (507); nr. 4 was Paul Bournas en als nummer 5 ging Hans Arends (497) over de finish.

Tweede wedstrijd. Dezelfde wind, maar het was inmiddels wat kouder geworden. Ik moest mijn boterhammetjes op het water opeten en niet in gezelschap van de familie Homburger. Jammer, we hadden jullie verwacht.

De walkant bleek weer voordeliger, het waaide alleen iets harder.

Het veld lag erg dicht bij elkaar en het was dus erg spannend.

Bij de laatste boei lag Paul Bournas nog eerste en Cees van Grieken lag tweede. We eindigden in een andere volgorde, als volgt:

416	1. Cees
7	2. Paul
507	3. Gert
505	4. Jaap
497	5. Hans

De derde en de vierde wedstrijd waren weer op één dag; doodvermoeiend dus. De wind was matig tot hard en Gert was meteen erg in zijn nopjes tot + 10 minuten na de start toen hij een bakboord-stuurboord had met Jan Willem Lensink. Erg jammer, want deze wedstrijd werd hij eerste.

Doordat Gert verviel werd Rene Verduin eerste (dacht hij), maar hij raakte de finishboei en rondde deze niet over, dus hij lag er ook uit, zodoende

werd Kees Rekelhof (478) eerste. Goed gevaren, Kees, overtuigend eerste. Als tweede Jan Willem Lensink (471), derde Jaap Zielhuis (505), vierde Gijs van Daal (508) en als vijfde Paul Bournas (7).

Je zal je wel afvragen waar Hans Arends was. Dat zal ik je niet onthouden, hij is plat gegaan.

Vierde wedstrijd: hard waaien, hard werken, iedereen moe. Het was een leuke wedstrijd, alleen een beetje veel wier.

Eerste werd Hans Arends (497); die beukte iedereen weg, tweede werd Jaap Zielhuis (505), derde werd Paul Bournas (7), vierde werd Cees van Grieken (416) en als vijfde ging Gert Pauli over de finish; viel wat tegen bij deze harde wind.

In de vijfde wedstrijd stond er weinig wind en een baan was uitgezet die erg dicht onder de wal lag, jammer.

De bakboordkant was veel voordeliger; Jaap (505) ging ruim eerste de boei om en was in het begin niet bij te houden. Een kopgroep vormde zich en gingen er hard vandoor. Cees van Grieken was de enige die er weer bij kwam.

Het laatste kruisrak was zeer wisselend met als resultaat 1. Peter Jansen (511) 2. Jaap Zielhuis (505), 3. Cees van Grieken (416), 4. Peter Bos (492) en 5. Kees Rekelhof (478).

Dit alles maakte het erg spannend, want Jaap Zielhuis stond met aftrek (we rekenen zo met aftrek want iedereen had al een slechte wedstrijd gevaren) eerste, tweede en derde stonden Cees van Grieken en Kees Rekelhof zeer dicht bij Jaap Zielhuis. Als zij voor hem eindigden, was een van die twee kampioen. Paul moest voorin eindigen en minstens 2 plaatsen voor Jaap en voor Cees van Grieken en Kees Rekelhof.

Dan moest Hans Arends één worden, Paul Bournas derde en de rest moest slecht varen.

Spanning alom dus.

De laatste wedstrijd weer licht weer.

Na de start gingen Hans en Paul naar bakboord en de rest stuurboord en ook enkelen middendoor.

Als eerste ging Erik van Os (447) om de boei, gevolgd door Hans en Paul, Peter Jansen, Nils Feldman en Peter Bos.

Cees, Kees en Jaap lagen niet zo best, maar alles kon nog gebeuren. Hans lag in het volgende rak eventjes kampioen (lekker gevoel hè, Hans), maar Erik van Os zakte helaas terug, waardoor Paul in de tweede positie kwam te liggen.



Bij de onderboei lag Hans (497) eerste, tweede Paul (7), derde Peter Jansen, vierde Erik van Os enz.

Bij de bovenboei lag Hans nog steeds eerste, tweede lag Peter Jansen en derde Paul Bournas (7).

Hans lag weer in kampioenspositie.

In het voor de windse rak zagen we eindelijk Hans zijn geheim!!

Hij ging namelijk liggen in zijn boot, wat een rare man.

Hij had last van kramp in zijn buik en ging de mist in.

Paul ging boven het veld liggen en ging als eerste om de benedenboei en de rest volgde.

1. Paul Bournas, 2. Peter Jansen, 3. Nils Feldmann, 4. Peter Bos, 5. Hans Arends.
De strijd was gestreden en Paul Bournas was Nederlands Kampioen 1983 met 26,7 punten.

2. Jaap Zielhuis 33,7 punten
3. Cees van Grieken 37,1 punten
4. Kees Rekelhof, 38,7 punten
5. Hans Arends, 41,7 punten
6. Peter Jansen, 52 punten
7. Gert Pauli, 56,4 punten
8. Peter Bos, 57 punten
9. Nils Feldmann, 60,4 punten
10. Jan Willem Lensink, 69 punten

Ik hoop jullie volgend jaar te zien op O.N.K.S. Met jullie bedoel ik de wegblijvers die zich horen te schamen.

Wij proberen er wat van te maken, maar we hebben jullie nodig om dat te doen.

Paul Bournas

Solo H7

OPROEPEN!!

Op 8 en 9 oktober vindt het Knudde-evenement op de Braassemermeer weer plaats. Wij nodigen u hierbij, namens de w.s.v. Braassemermeer, uit tot deelname aan dit klasse-evenement.

Dit evenement telt mee voor de Jaarprijs 1984.

Inschrijven kunt u met het inschrijfformulier in de wedstrijdkalender van het KNWV. Opsturen aan Max Blom.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt dit jaar wederom niet tijdens het Knudde-evenement gehouden, maar op een latere datum in het clubgebouw van 't Vennemeer.

Wij zullen u ruimschoots tevoren uitnodigen voor deze vergadering.

Het wordt een belangrijke vergadering, temeer omdat een groot gedeelte van het bestuur vervangen moet worden.

Zo is het al zeker dat onze voorzitter Max Blom niet herkiesbaar is.

Daarom doen wij nu ook een dringende oproep voor kandidaten voor het voorzitterschap en/of een andere bestuursfunctie.

Ook zal het Solonieuws ter sprake komen.

Voorgesteld zal worden het Solonieuws in een vereenvoudigde vorm uit te geven.

De vergadering zal op dit punt ideeën en suggesties gevraagd worden.

De redactie stelt zijn (tijdelijke) functie ter beschikking. Mochten er Sololeden zijn die geïnteresseerd zijn in het overnemen van de redactie, zijn deze hierbij uitgenodigd contact op te nemen met de huidige redactie.

Tenslotte roept het bestuur u op ook vragen en voorstellen over andere dan bovengenoemde onderwerpen voor te leggen, zodat deze tijdens de vergadering behandeld kunnen worden.



MIJN GEHEIM...

In de Soloklasse van de laatste jaren zijn twee groepen zeilers die de dienst uitmaken. Dat zijn ten eerste de meer ervaren zeilers die al vele jaren solozeilen en in de tweede plaats de figuren die vrij regelmatig in hun boten zitten.

Tot die laatste groep behoor ikzelf ook en ik ben ervan overtuigd dat trainen veel zin heeft. Vooral overstaggaan, gijpen en hangen zijn dingen waarvan je als je veel traint veel profijt hebt in de wedstrijd.

In de soloklasse wordt naar mijn mening nog veel te veel uitgegaan van het standpunt: "je kunt het of je kunt het niet".

Toch is het tegendeel bewezen, door b.v. de Deense Laser- en Finnzeilers die vanuit een vereniging vlak buiten Kopenhagen varen en over de gehele wereld successen boeken.

Dit niet omdat daar nu toevallig 5 of 6 supertalenten rondlopen, maar omdat zij gewoon ontzettend veel zeilen.

Ook als je veel alleen zeilt (b.v. 's avonds of 's middags) is dit goed voor de routine. Tenslotte moet je techniek zo goed zijn dat je je in de wedstrijd veel meer met winddraaiingen e.d. bezig kan houden.

Ik denk echter dat de huidige "top" in de solo zich geen zorgen hoeft te maken, omdat de laksheid in de soloklasse zo groot is dat slechts weinigen het kunnen opbrengen om regelmatig wedstrijden te zeilen, laat staan om te trainen.

Tenslotte wil ik Paul Bournas, onze nationale kampioen, vragen een volgende keer een stukje te schrijven over "zijn geheim".

Jaap Zielhuis, Solo H505

GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT

GEZOCHT
GEZOCHT

Wij, Solo 88, 280 en 293, zoeken mede-vechtgenoten om op het Gooimeer een soloteam te vormen. Onze gedachten gaan uit naar Solozeilers of aankomend Solozeilers die nu op een plas zeilen met één of twee solo's. Interesse? Stuur dan een briefje naar H.Th. Janknegt, Schapenmeent 106, 1357 GK Almere Haven

GEZOCHT
GEZOCHT

GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT

JAAPRIJS 1983

=====

Totaalpunten voor de Jaarprijs 1983 na:

- Knudde 1982
- Pasen 1983
- Pinksteren 1983
- Westeinder 1983
- O.N.K.S. 1983

1. Paul Bournas	128 punten
2. Jaap Zielhuis	91 "
3. Cees van Grieken	81 "
4. Peter Bos	79 "
5. Hans Arends	65 "
6. Gert Pauli	63 "
7. Mark Tichelaar	46 "
8. Kees Rekelhof	38 "
9. Jan Jaap van Deventer	32 "
10. Peter Jansen	25 "
11. Jan Willem Lensink	16 "
12. Nils Feldmann	8 "
13. Peter van Buren	6 "
14. R. Verduin	4 "
15/16. Gijsbert van Daal	3 "
15/16. Martin Kranendonk	3 "
17/18. Maarten Jansen	1 punt
17/18. Maarten Niessink	1 punt

Puntentelling: 1 = 15 punten

2 = 10 punten

3 = 6 punten

4 = 3 punten

5 = 1 punt

NIEUWE LEDEN

F.H.J. Bakker, Solo 409
Noordmolenstraat 44b,
3035 RK Rotterdam.

B. Dijkman, Solo 325
Esdoornlaan 14,
2161 MR Lisse.

BOTENBEURS

Te koop gevraagd:

- Aluminium giek, boottrailer en dekzeil.
Aanbiedingen sturen naar: H.Th. Janknegt, Schapenmeent 106, 1357 GK
Almere Haven.

Te koop aangeboden:

- Solo H7, 3e W.K. 1982, 6e W.K. 1983, 1e O.N.K.S. 1983 en winnaar van vele andere prijzen. Uitrusting: 4 zeilen, 2 masten, 2 zwaarden, 2 roeren en dubbeltrailer. Bouwer: Johan Vels.
Vraagprijs: f 5.500,--; zonder trailer f 4.500,--.
Inlichtingen: Paul Bournas, tel. 01803-7641
- Solo H507.
Bouw Lovett 1980, Mc Namera zeil 1980, Mountifield zeil 1982, trailer, onder- en bovendekzeil, kompas.
Vraagprijs: f 7.500,--.
Inlichtingen: Max Blom, tel. 070-601919
- Solo H505.
Lovett, bouwjaar 1979, 3 zeilen (Westaway 1983). In wedstrijdconditie.
Inlichtingen: J. Zielhuis, tel. 01820-19695

Maison d'Exclusivités



86



Het is niet zo verwonderlijk, dat bij het begrip "juwelier" spontaan de naam Schaap valt. Waarom? Schaap gaat met zijn tijd mee en durft daarin toonaangevend te zijn. Schaap, een juwelier die door de jaren heen telkens weer verrast met een collectie die exclusiviteit uitstraalt. En die men gerust gedistingeerd mag noemen.

Schaap. Juwelier sinds 1888.

Kwaliteit van oudsher, vertolkt in een moderne gedachte.



JUWELIER  SCHAAP

NOORDEINDE 86 2514 GL 's-GRAVENHAGE TEL.: 070 - 60 19 19

**IEDEREEN VOELT ZICH
'T BESTE THUIS
OP EIGEN TERREIN.**



nutsspaarbank



Den Haag