

PDF made by Ton van Eck.

1986

NR. 4

PORT BETAALD ROTTERDAM



SOLO - NIEUWS

TON VAN ECK

J BRAAKENSJLUIJLAAN 30

2283 GW R JSWIJK

Afzender: Nederlandse Soloklasse Organisatie (NSO)
Heemraadssingel 313, 3023 BG Rotterdam

GOUDEN SOLO?

die kunnen wij U helaas niet leveren

maar wel:

- houten solo's
 - polyester solo's
 - pronto trailers
 - musto & hyde
 - needlespar
 - javlin accessoires
 - holt allen beslag
 - memosail chrono's
 - zwaarden/roeren
 - zeillatten
- casco's of compleet met speciale mat
zeilen dekzeilen accessoires
masten en gieken wetsuits warmwear
vip sport massief gelamineerd

martin van leeuwen tel: 01820
posbus 401 gouda 15278

Jachtbouw Johan Vels

niet alleen:

inspraak bij uw nieuw te bouwen SOLO.

maar ook voor:

rompen
zwaarden
roeren
masten
zeilen
gieken
beslagen en
reparaties in hout

Dorpsstraat 225 - Nieuwe Niedorp N.H.
Telefoon 02261-1723

ALLES
VOOR IEDERE BOOT

RUIM
10.000 ARTIKELEN
IN ONS

**watersport
warenhuis**



en bovendien een

**eigen
zeilmakerij**

Oriëntatie - centrum voor
iedere vorm van watersport!

JAC. P. VROLIJK
LID VAN NAUTICRING

Firma Jac. Vrolijk

Wassenaarsestraat 67 Scheveningen

070-551038

Zeilmakerij " " "

070-554957

Nautilus Watersport

Treilerweg 65 Scheveningen

070-547171

SOLO-NIEUWS

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE NEDERLANDSE SOLOKLASSEORGANISATIE

24e Jaargang

Nummer 4

Bestuur:

Voorzitter:	Max Blom, Solo 517
070-462915	Noordeinde 86, 2514 GL Den Haag.
Vice-Voorzitter:	Frans Derk Smit, Solo 510
023-240604	Merellaan 3, 2111 GJ Aerdenhout.
Secretaris:	Peter Bos, Solo 492
02155-17142	Nassauplantsoen 3, 3761 BH Soest.
Penningmeester:	Jack van Duyvenbode, Solo 512
02550-15115	Zwaanstraat 8, 1973 VD IJmuiden.
Wedstr. Comm.:	Jan Jaap van Deventer, Solo 444
02522-13413	Elbalaan 47, 2172 JC Sassenheim.
Commissaris:	Hans Arends, Solo 497
075-281360	Lagedijk 266, 1544 BN Zaandijk.

Redactie

Solonieuws: Jan-Gijsbert van Daal, Solo 508
010-4674887 Stadhoudersweg 22c, 3039 CC Rotterdam.

Gironummer N.S.O.: 22.10.296 tnv Penningsmeester NSO IJmuiden.

Het lidmaatschap dient voor 1 september van het lopende jaar schriftelijk te worden opgezegd. Bij verzuim van opzegging voor 1 september blijft de contributie over het nieuwe seizoen, ingaande 1 oktober, geheel invorderbaar.

In dit Solonieuws:

- Verslag World Cup Hoorn
- Verslag Soloweek Hoorn
- Verslag Kaagweek
- Uitnodiging Knudde-Evenement
- Stand Jaarprijs
- Verslag Alkmaardermeerweek
- Botenbeurs



VAN DE REDACTIE

Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit wordt weleens gezegd. En daar begint het nu behoorlijk op te lijken, aangezien dit pas Solonieuws nr 4 is. Maar daar staat tegenover dat dit volgens mij het dikste Solonieuws is wat ooit gemaakt is.

De World Cup zit er op en ik denk dat we met z'n allen kunnen terugkijken op een uitstekend geslaagde week, met een terechte Winnaar. Volgend jaar zal het nog mooier worden bij het 25-jarig jubileum van de Soloklasse!

Het zeilseizoen nadert al weer aardig zijn einde, maar we hebben het mooiste voor het laatst bewaard en wel de eerste Binnenwaterkampioenschappen. Hier moet je natuurlijk aan meegedaan hebben om er over mee te kunnen praten!

Ik roep hierbij dan ook iedereen op om in te schrijven en dan natuurlijk ook te komen.

Tot slot wil ik vast richting Algemene Jaarvergadering wijzen om alvast te bedenken wat je daar wilt zeggen of hoe je over bepaalde zaken in om de Soloklasse denkt.

Een ieder veel leesplezier toegewenst!

Jan-Gijsbert.

WORLD CUP HOORN 1986

Plaats: Hoorn. Tijdstip: woensdagmiddag 14.00 uur, 30 juli
Drie malloten ontmoeten elkaar op de parkeerplaats in het Julianapark in Hoorn. Kees Rekelhof en Jan-Gijsbert van Daal komende uit Akersloot van de Alkmaardermeerweek en Peter Bos komende uit zijn ouderlijk huis te Soest.

Ondanks de waarschuwingen vooraf van de WSV Hoorn zijn de heren toch eerder naar Hoorn gekomen om aldaar nog wat te kunnen trainen voor de aankomende World Cup. Na de stoute schoenen aangetrokken te hebben vertrokken we richting Gemeentehuis om aldaar eens te informeren of het nu werkelijk "verboden" was om al te kamperen in het park. Bij de afdeling voorlichting zat een ons welgestemde man die ons na een paar telefoontjes verzekerde dat we rustig konden kamperen!

Aldus konden we net als de afgelopen jaren weer als eerste ons kampement opzetten. De laatste haring was nog maar net in de grond geslagen of daar kwam onze grote vriend Martin Payne met vriendin plus aanhang luid toeterend het park ingereden met op zijn dak levensgevaarlijk vastgebonden een oude geleende Solo.

Hierna kwamen er nog meer Engelsen aangereden, met oa de regerende W.C. houder Ken Falcon met vrouw en dochterlief. Na een avondje verkennen van de stad brak de donderdag aan met stralend weer en nog meer binnendruppelende zeilers. Alleen waren hier een heleboel bij zonder boot, zodat er "even" gereden moest worden naar verschillende plaatsen.

Vrijdag zouden de boten gemeten kunnen worden. Al vroeg liepen er verscheidene mensen wat onrustig rond op het ter-

rein hetgeen later bij de meting van hun boten niet onterecht bleek. Ze moesten variërend 2.5 tot 0.5 kg lood (her)plaatsen in hun boot, hetgeen ik toch wel schandalig vindt! Vrijdagmiddag toch nog maar even het water opgegaan om het IJselmeer te verkennen.

Zaterdag. Iedereen kijkt en luistert verschrikt naar de wind die door het tentenkamp giert. Tot bijna niemands verbazing werd de wedstrijd dan ook afgeschoten.

Zondagmorgen was het redlijk rustig weer met een lekker zonnetje. Iedereen ging dan ook enthousiast het water op voor twee races.

Tot eigenlijk bijna niemands verbazing was het Hans Arends die voorop voor en in een felle strijd was gewikkeld met Paul Helmsley en Ian Houston. Indeze volgorde werd in een toenemende windsterkte gefinished.

Na de finish was het dan ook zo snel mogelijk je droogpak of wat daar voor doorgaat aan te trekken om nog droog te blijven. Na een redelijke natte boterham op het water was het opwachting maken voor een zware tweede race. Bij de start waren het dan ook de "zware" mannen die zich naar voren zeilden en alras bleek dat Ken Falcon vorig niet voor niets na een stormweek Kampioen was geworden, want ook nu weer was hij niet te stuiten. Mark Tigchelaar was daarbij onze enige hoop om hem in te halen. Door een aankomende onweersbui, voor veel zeilers een angstige gedachte op het IJselmeer, werd de race afgekort en kon Ken Falcon zijn eerste paaltje laten noteren. Dit natuurlijk tot grote vreugde van zijn dochter. Mark werd netjes tweede en Ian Houston wederom drie.

Tussen de bedrijven door was Jan Jaap van Deventer duchtig aan het protesteren geweest zodat voor het eerst sinds jaren het protestcomité zijn handen vol had.

's Avonds was er de welbekende bowling alwaar hard werd gestreden en gegooid voor het bemachten van lepeltjes voor je uitset. De avond werd dan ook afgesloten met een fantastische onweersbui die alles in z'n voegen deed trillen.

Na een stormachtige nacht was het wederom aantreden voor twee zwaarweer wedstrijden. In gillende planémochten we naar de start varen om daarna eventjes te starten.

De Nederlanders wisten de wedstrijd aardig te overheersen en Martin Kranendonk wist het neusje van zijn Blikvanger als eerste over de lijn te sturen met onze filosoof Hans en de arts Ken Falcon achter zich.

Kreunend en steunend kon iedereen nu even languit in zijn boot om de spieren en ledematen even in een wat normalere positie te manouvreren.

De wind bleef onveranderd de zeilers teisteren tijdens de middagwedstrijd, doch nu was het Mark weer die de leiding nam met in zijn gevolg Ken en Martin Payne, die zijn krakke-mikkige Solo zowaar waterdicht en heel wist te houden.

Na vier wedstrijden kon nu het klassement opgemaakt worden voor de midweekbeker en indeling in WK-groep en Soloweek-groep. Mark was de winnaar van de Midweekcup en Guus vd Meer de "winnaar" van de Midweekcup voor de Soloweek.

De BBQ was een groots succes, niet in de minst door het ondergebrul ontvangende appeltaart met slagroom. Onze dank aan Remco en José!

Dinsdag werd het voor velen toch te dól en bleven thuis of hielden het na het eerste rak voor gezien.

De inmiddels stram en stijf geworden ledematen werden nogmaals op de proef gesteld door golven en wind.

Ken Falcon liet direct zien waar hij zijn zinnen op had gezet, wederom Kampioen worden, en liet iedereen op overtuigende wijze zien hoe te zeilen in deze omstandigheden.

Onze voorzitter dacht in het begin hem nog wel even te pakken maar moest inzien dat dat een hopeloze zaak was. Onze fietsende zeiler (of andersom?) Kees Bekelhof bewees het nut ervan en finishte als derde. Mark Tigchelaar verspeelde zijn uitzicht op eerste plaats totaal door letterlijk en figuurlijk ten onder te gaan en moest opgeven.

Ken Falcon was nu reeds Kampioen en hoefde eigenlijk niet meer te varen.

De verrassingsavond werd maar laten vervallen omdat niemand daar nog puf voor had.

Stralend weer kenmerkte de woensdag. De wind werd door het deelnemersveld zunuwachtig geschat op kracht 4-5. Maar er klopte iets niet, want de windkracht kwam niet overeen met de golfslag. Ondanks dit besloot bijna iedereen 'zijn' pak aan te trekken.

Tijdens het naar buiten varen richting startschip merkte iedereen al dat de wind sterk was afgenomen en het lastig varen zou worden met de hoge golfslag en weinig wind.

Na een valse start(toch nog gespannen heren) kon het veld weg richting eerste bovenboei. Daar bleek dat bootsnelheid het enige tactische middel was en dit had Ken Falcon dus het beste, gevolgd door Mark, Peter en Kees.

Ondertussen viel de wind weg en werd het rap warmer. Gevolg was dat er een redelijke onderbroekenparade rondzeilde! Voor de wind ging Peter Mark voorbij en halverwege het kruisrak viel de wind volledig weg en was het duidelijk dat de race ingekort zou worden. Ken Falcon werd desondanks toch weer eerste en daarmee overtuigend Wereldkampioen, Peter werd twee Johan drie en Hans vier.

Peter wil hierbij graag aanmerken dat het hem tijdens de lichtweerwedstrijd (zijn specialiteit) opviel dat Ken Falcon met erg veel neerhouderspanning vaart, wat goed te zien is aan de plooiën in het zeil. Verder neemt hij niet de moeite om de boot rechtop te varen of iets naar lij te laten hellen, door zijn lichaamsgewicht te verplaatsen. Onder alle omstandigheden blijft hij gewoon op het loefdek zitten.

Misschien dat het een nieuwe trend in de Soloklasse is.....

's Avonds tenslotte vond een zeer geslaagde prijsuitreiking plaats in de Nadorst, alwaar het goed toeven en eten was. Na de afscheidsspeech van Ken Falcon in overvalst Nederlands drrop iedreen af richting huis of richting stad om nog een afscheidsdrankje te halen.

Zo eindigde alweer een geslaagd Kampioenschap en kijken we al weer uit naar volgend jaar, hetgeen een nog grootser evenement zal worden ivm het 25-jarig jubileum!!

Tot volgend jaar op de ONKS!!!!!!!!!!!!!!

Jan-Gijsbert van Daal en Peter Bos.

TOTAALUITSLAG WORLD CUP HOORN

1.	3315	Ken Falcon	2- 6- 1- 3- 1- 1	8.7	punten
2.	500	Hans Arends	5- 1- 5- 2- 4- 4	29	"
3.	519	Mark Tigchelaar	1- 5- 2- 4-OP- 6	32.7	"
4.	515	Martin Kranendonk	6- 4- 6- 1- 8-OP	45.4	"
5.	517	Max Blom	4-14- 4- 6- 2-14	50.7	"
6.	3421	Martin Payne	3-11- 8- 5- 7-OP	59.7	"
7.	3425	Ian Houston	11- 3- 3-13-11-DS	66.4	"
8.	478	Kees Rekelhof	24- 8-17-10- 3- 5	68.7	"
9.	3424	Paul Helmsley	20- 2-13- 8-10- 7	75	"
10.	3391	Tony Cook	7-DS-12- 7- 5 -17	77	"
11.	514	Jaap Knap	10-19- 7-17-10-12	86	"
12.	512	Jack van Duyvenbode	13-20-10-18-16-10	97	"
13.	3301	John Clark	NG-13-22-12-14- 8	99	"
14.	7	Johan Geenen	18-12-24-19-OP- 3	102.7	"
15.	3386	J. Dixon	15-10- 9-23-18-21	103	"
16.	473	Hans Hulst	9-23-11-14-17-NG	104	"
17.	492	Peter Bos	14- 9-25-NG-14- 2	109	"
18.	444	Jan Jaap v. Deventer	12-DS-21-11- 6-DS	114.7	"
19.	471	Erick van Os	21-17-27-24-11-15	118	"
20.	481	Max Vijzelaar	19-26-18-16- 9-NG	118	"
21.	3178	Bil Loy	31- 7-16-21-24-23	121	"
22.	502	Robert Homburger	23-15-21- 9-OP-DS	121	"
23.	3243	Andy Billington	33-21-26-22-12-11	122	"
24.	3273	Kenn Mack	8-30-19-31-OP-19	130	"
25.	3410	M. Barnes	22-DS-15-20-21-22	130	"
26.	314	Leen van Goeverden	32-16-28-30-15-13	134	"
27.	3375	K. Culverwell	17-16-31-28-OP-24	139	"
28.	508	Jan-Gijsbert v. Daal	25-34-14-34-20-20	143	"
29.	518	Jan Bot	26-27-23-15-OP-NG	145	"
30.	3457	Roger Houston	29-32-29-27-23- 9	147	"
31.	505	Henk Jongejans	28-35-31-26-OP-14	154	"
32.	516	Jacco Grandiek	16-29-41-NG-OP-18	158	"
33.	439	Peter v.d. Klink	27-37-32-29-19-25	162	"
34.	2930	H. Cranch	OP-22-38-33-22-NG	179	"

S O L O W E E K H O O R N 1 9 8 6

Zaterdag 2 augustus begon de World Cup Solozeilen op Hoorn. Veel bekenden waren aanwezig, zoals de Wereldkampioen van vorig jaar Ken Falcon (in aanwezigheid van zijn dochter) en zelfs een Australische zeilmaker Mark Sier.

Dinsdag werd de groep van 54 boten verdeeld in twee groepen. De W.K. groep met 33 boten en de Soloweek met 21 boten.

Guus van der Meer was de gelukkige om als nummer 1 de week binnen te komen en deze plaats te verdedigen.

Dinsdag werd er dus voor het eerst apart gezeild. Er waaide een wind kracht 6 met vlagen naar 7 en er stond een best zeeetje op het Hoornse Hop. Tot verwondering van iedereen won de net 50-jarige Engelsman John Daniels, die zonder hangbanden zeilde, deze zeer zware wedstrijd. Billy Barnes werd 2e en Marcel Borsboom 3e. Ten gevolge van deze wedstrijd stond John nu 1e en Billy 2e.

Na een stevige nacht was het de volgende dag zeer rustig in vergelijking met de dagen ervoor. De wind nam steeds verder af en doordat de W.K. groep een algemeen terugroep had, had de Soloweek groep nagenoeg geen wind meer bij de start.

Na een lange dobberpartij ging Barry Green, na enkele van de W.K. groep ingehaald te hebben, als eerste over de meet.

Chiel de Weers ging met z'n zeer snelle 520 als tweede over de streep gevolgd door Billy Barnes met z'n roze 3377 die hiermee zijn overwinning in de Soloweek veilig stelde.

Tweede totaal werd Barry Green en derde John Daniels.

Na een koud buffet in de Nadorst in Blokker ging iedereen weer op weg naar huis, op enkele na die bleven om

de volgende dag alsnog te vertrekken.

Ik hoop dat het volgend jaar ook zo'n gezellige N.K. wordt met evenveel inschrijvers.

Patrick van der Zijde, Solo Mio 487.

Totaaluitslag Soloweek Hoorn 1986

1.	3377	Billy Barnes	2- 2- 3	11.7	punten
2.	3402	Barry Green	4- 5- 1	18	"
3.	2750	John Daniels	6- 1- 4	19.7	"
4.	406	Marcel Borsboom	3- 3- 6	23.1	"
5.	236	Guus v.d. Meer	1- 8-10	30	"
6.	414	Evan Kortmann	17- 7- 5	46	"
7.	507	Henk Gorter	9- 4-OP	49	"
8.	520	Chiel de Weers	15- NG - 2	51	"
9.	453	Paula Wolschrijn	18-OP- 7	51	"
10.	KA2645	Marc Sier	5-OP-NG	51	"
11.	2119	C. Allsop	9- 6-OP	53.7	"
12.	497	Reindert Arens	12-OP-OP	59	"
13.	423	Alfred van Wincoop	13-NG- 8	60	"
14.	429	Sybrand Jongejans	16-NG- 9	64	"
15.	513	Kees Bot	7-NG-NG	67	"
16.	487	Patrick v.d. Zijden	10-NG-OP	70	"
17.	521	Leo Strijbos	11-NG-NG	71	"
18.	450	Kurt Heenes	14-NG-NG	74	"
19.	2189	S.J.Allsop	19-NG-NG	79	"
20.	501	Rowena Inia	20-NG-NG	80	"
21.	412	Ferry Daman	21-NG-NG	81	"

K A A G W E E K 1986

Van 28 juni- 3 juli zou de 66e Kaagweek wederom verzeild worden. De Soloklasse was deze keer vertegenwoordigd met 13 inschrijvers. Het aantal viel dus enigzins tegen, met als grootste oorzaak de afwezigheid van de zeilers van de Westeinder.

Zaterdag moesten de Solo's om 13.00 uur starten. Er werd gestart vanaf de starttoren. Zonnig weer met een matige NO wind. Na de start bleek zich al snel een kopgroep te hebben gevormd bestaande uit Robert Homburger, Rino van Schie en Leen van Goeverden. Deze behielden de leiding en finishten dan ook in deze volgorde.

Zondag was het rustdag, maar voor de fanatiekelingen was er de gelegenheid om zich waar te maken tijdens de lange-afstand wedstrijden. Tevens was er de mogelijkheid om in een van de mini-twaalfmeters te varen van de Gladstone Regatta.

Maandag was het schitterend weer met een zwak tot matige wind uit het NO. Wederom werd er gestart vanaf de starttoren. Gedurende het eerste rak ontstond er een hevige strijd tussen Jan Jaap en Max. Tijdens het verloop van de wedstrijd nam de wind af en moest Max het laten afweten. Robert en Leen kwamen goed opzetten en Robert wist wederom als eerste over de finishlijn te varen,gevolg door Jan Jaap en Leen.

Dinsdag was het windstil weer, volgens de werberichten zou

er tegen de middag een zwakke westenwind verwacht moeten worden en zodoende werd de start uitgesteld tot na de middag.

Nadat de Holland-Friesland wedstrijd bij de Regenbogen verzeild was, kon er gestart worden vanaf het startschip. Na de start waren het Ton en Max, die als eerste de bovenboei wisten te bereiken, nadat zij zich goed hadden vrij gezeild.

Hierna vond Max het belangrijker om op Robert te letten en zodoende kon Ton Max ruim voor blijven met Max nog voor Robert.

Dat Solozeilers behalve met de Solo goed overweg kunnen en met bier zeer goed raad weten bleek al snel toen zij de stemming in de Kaagsociteit op een gezellig peil hadden gebracht. Dit alles onder leiding van en met behulp van het voortreffelijke pianospel van en van onze Solisten.

Woensdag matige W-wind. Het veld splitste zich in twee delen en de aan lij gestarte Marcel bereikte als eerste de boei met de rest van het veld op redelijke afstand achter zich.

Hierna ontspoon zich een gevecht tussen de goed opkomende Robert en Marcel die Robert uiteindelijk langs de weer goed zeilend Marcel bracht en zodoende zijn derde dagzege wist te behalen.

De laatste wedstrijd op donderdag was dus voor Robert eigenlijk niet meer van belang, maar desondanks wist hij zich wederom in de kopgroep met Max en Leen te zeilen. In het ruime windse rak ontstond er een loefduel Max en Robert. Leen wist hier handig gebruik van te maken en nam de leiding over, maar moest verderop in de wedstrijd toch nog drie mensen

voor laten gaan. Robert bewees zijn hegemonie des te meer door ook deze laatste wedstrijd te winnen en daarmee zijn visite kaartje af te geven voor de Kampioenschappen!

Terugkijkend op de 66e Kaagweek kunnen we zeggen dat dit een week was van sportiviteit en natuurlijk veel gezelligheid!

Robert Homburger, Solo 502.

Uitslag

1. Robert Homburger 502	1- 1- 3- 1- 1	0 punten
2. Max Blom 517	5- 4- 2- 3- 2	19.7 "
3. Jan Jaap van Deventer 444	4- 2- 5- 5- 3	26.7 "
4. leen van Goeverden 314	3- 3- 8- D- 4	33.4 "
5. Ton van Eck 335	7-OP- 1- 4- 7	34 "
6. Rino van Schie 455	2- 8- 4- 9- 5	35 "
7. Marcel Borsboom 406	6- 5- 6- 2- 6	36.4 "
8. Pieter Koevoets 465	8- 6- 7- 7-OP	51.7 "
9. Frank Tromp 458	9- 9- 9- 6- 8	55.7 "
10. Alfred van Wincoop 423	10-OP-10- 8- 9	61 "
11. Jan Bart Lucas 374	11- 7-11-NG-NG	67 "
12. Karel Dubru 436	NG-10-12-NG-10	70 "
13. Els du Prie 432	NG-11-NG-NG-NG	77 "

Solo...





alléén aktief zeilen!

SOLO HEEFT BINNENWATERKAMPIOENSCHAP

Na vele jaren van discussie is de Soloklasse een Kampioenschap rijker, en wel op een binnenwater.

Langdurig overleg binnen het bestuur heeft ertoe geleid dat de Soloklasse tijdens het welbekende Knudde-Evenement een start zal maken met een officieus Open Nederlands Kampioenschap op binnenwater.

De enthousiaste medewerking van de familie Fromberg van de WSV Braassemermeer heeft ons de mogelijkheid gegeven om met 4 starts (2x zaterdag en 2x zondag) een volwaardig evenement te kunnen organiseren waarmee een lang gekoesterde wens van velen in vervulling kan gaan.

Het bestuur zal er zorg voor dragen, dat het Kampioenschap de officiële aandacht zal krijgen die het verdient en ook de prijzencollectie zal zeer aantrekkelijk zijn.

De uiteindelijke deelname zal echter het succes van dit initiatief moeten garanderen en wij roepen dan ook een ieder op in te schrijven voor dit unieke evenement.

Het inschrijfformulier treffen jullie aan in het Solonieuws. Voor verdere informatie omtrent het Kampioenschap kunnen jullie contact opnemen met één van de bestuursleden.

DUS KOMT ALLEN!!!!

S A I L S O L O , O F F S H O R E A N D I N L A N D

Bestuur N S O.

UITNODIGING VOOR HET 1e BINNENWATERKAMPIOENSCHAP TE VERZEILEN
OP HET BRAASSEMERMEER OP 11 EN 12 OKTOBER.

Tijdens het Knudde-Evenement zal de Solo voor de eerste keer in zijn bestaan een Binnenwaterkampioenschap organiseren.

Er zullen 4 sarts zijn.

De eerste start op zaterdag is om 11.20 uur.

Het inschrijfgeld bedraagt voor dit grandioze evenement slechts, ja je leest het goed, slechts Fl. 25,--!!!!

Dit kan dus beslist geen reden zijn om niet mee te doen.

Engelse deelname is ons nu reeds verzekerd, dus komt allen om deze sterren op binnenwater te verslaan!

Inschrijven kan met het nevenstandde inschrijfformulier.

Tot ziens op 11-12 oktober.

*Een goede training
is de Na-Braassem
op*

27-28 september!

INSCHRIJFFORMULIER BINNENWATERKAMPIOENSCHAP 11-12 OKT.

Aan Jan Jaap van Deveneter

Pelikaanhof 145a
2312 EH Leiden

Ondergetekende :.....

Adres :.....

Postcode:..... Woonplaats:.....

Vereniging:.....

Naam Solo :.....

Schrijft hierbij Solo nr..... in voor het Binnenwater-
Kampioenschap op 11-12 oktober 1986.

Ondergetekende heeft het inschrijfgeld ad Fl 25,-- overge-
maakt op postgiro 22.10.296 tnv penningmeester NSO te
IJmuiden, met vermelding van zeilnummer, naam boot en
stuurman.

Hij/Zij verklaart zich te onderwerpen aan het Wedstrijd-
reglement van de IYRU, aan de bepalingen van het KNWV
en aan de Klassevoorschriften plus de bepalingen in het
wedstrijdprogramma.

De deelnemers aan de wedstrijden doen zulks voor eigen
rekening en risico.

Het wedstrijdcomitee is niet aansprakelijk voor enige schade
welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de
opvarende en aan boord aanwezige goederen, welke direct
of indirect in verband met de deelneming aan de wedstrijden
zou kunnen ontstaan.

Handtekening:..... Datum:.....

V E N N E M E E R E V E N E M E N T 16-17 A U G.

Allereerst moeten wij constateren dat het erg jammer is dat een aantal van de deelnemers niet op is komen dagen ondanks hun inschrijving in Hoorn.

Ook was ziekte een van de oorzaken dat b.v. Jan Jaap en Peter niet aan de start verschenen terwijl Jan-Gijsbert zijn weekend achter de typemachine heeft doorgebracht voor het Solonieuws.

Al met al 6 starters op een stormachtige zaterdagmiddag waarbij ook Rob Douwes die wij hierbij van Harte welkom heten.

Helaas moest Rob vlak na de start opgeven met een kapot onderlijk.

Verder werd het een enervrende strijd tussen Robert, Mark, Kees en Max, die elkaar geen duimbreed gunden.

Doordat Mark na de eerste ronde dacht dat de baan was afgekort (goedemorgen), kon Robert de leidingnemen gevolgd door Max en Kees.

Mark herstelde zichzelf en zijn fout echter prima en kon, mede door een zwempartij van Max toch nog tweede worden.

Voor Hanneke van Deventer liep de dag echter minder goed af.

Zij werd, over bakboord liggend geramd door een Flytour wat haar onder andere de spiegel van haar boot kostte.

Toch onze bewondering waarmee zij met windkracht 6 haar Solo in bedwang weet te houden.

Zondag nam de wind sterk in kracht af en dat dit in het voordeel van Mark was bleek overduidelijk.

Met twee le plaatsen wist hij zich winnar van dit evenement, alhoewel Robert door wat gestoei met Regenbogen nog heel

dichtbij kon komen.

Over het geheel genomen een heerlijk zeilweekend wat zeker meer deelname had verdient.

Tot ziens op de Mooie Nel bij Haarlem.

Max Blom, Solo 517

Uitslag:

1.	519	Mark Tigchelaar	2-1-1	3	punten
2.	502	Robert Homburger	1-2-2	6	"
3.	517	Max Blom	3-4-3	19.4	"
4.	478	Kees Rekelhof	4-3-4	21.7	"
5.	522	Rob Douwes	5-NG-NG	45.4	"
6.	111	Hanneke van Deventer	OP-NG-NG	47.1	"

XX

Op 14-15-21-22 juni werden de Zomer-Wedstrijden (WZW) gevaren op het Braassemmeer. Helaas ontbreekt ondanks toezeggingen van Mark een stukje. Jllie moeten het dus doen met alleen de uitslagen:

1.	519	Mark Tigchelaar	1-1-1-1-1-1	0	punten
2.	478	Kees Rekelhof	2-2-2-3-2-4	17.7	"
3.	7	Johan Geenen	3-4-3-2-3-2	23.1	"
4.	510	Frans Derk Smit	NG-3-4-4-4-5	39.7	"
5.	490	Martim de Wilde	4-5-5-5-5-3	43.7	"
6.	414	Evan Kortmann	7-8-7-6-6-6	61.1	"
7.	487	Patrick vd Zijden	6-7-OP-7-7-7	63.7	"
8.	335	Ton van Eck	5-6-6-NGNGNG	65.4	"

S T A N D J A A R P R I J S 1 9 8 6

Mark Tigchelaar heeft door alle evenementen te varen een wel
 zeer gigantische voorsprong genomen!

De stand na Pasen, U-86, Westeinder, WZW, Hoorn en Kaag is:

1.	519	Mark Tigchelaar	Gouda	298	punten
2.	478	Kees Rekelhof	Aalsmeer	172	
3.	500	Hans Arends	Onderlinge	159	
4.	7	Johan Geenen	Onderlinge	156	
5.	517	Max Blom	Kaag	130	
6.	444	Jan Jaap van Deventer	Kaag	71	
7.	514	Jaap Knap	Onderlinge	66	
8.	490	Martin de Wilde	Elfhoeven	63	
9.	510	Frans Derk Smit	Aalsmeer	58	
10.	492	Peter Bos	Gouda	52	
11.	515	Martin Kranendonk	Onderlinge	47	
12.	502	Robert Homburger	Kaag	44	
13.	487	Patrick van der Zijde	Aalsmeer	32	
13.	414	Evan Kortmann	Braassem	32	
15.	471	Erick van Os	Uitgeest	28	
15.	335	Ton van Eck	Aalsmeer	28	
17.	508	Jan-Gijsbert van Daal	Gouda	23	
18.	473	Hans Hulst	Zaanlandse	14	
19.	520	Chiel de Weers	Wormer	13	
20.	439	Peter van Klink	Aalsmeer	7	
20.	423	Alfred van Wincoop	Uitgeest	7	
20.	512	Jack van Duyvenbode	Uitgeest	7	
20	522	Rob Douwes	Aalsmeer	7	
24.	505	Henk Jongejans	Onderlinge	3	
24	481	Max Vijelaar	Geen Lid	3	
26.	389	Peter de Ridder	Uitgeest	3	

Zoals voorgaande jaren ook het geval was organiseert de WSV Wormer ook dit jaar de najaarsklassieker van '86.

Dit zijn de Gouden Neut zeilwedstrijden.

- Wil je als Solozeiler:
- een heel leuk zeilweekend voor heel weinig geld.
 - gezelligheid en heel goedkope consumpties.
 - evetueel gratis camperen.
 - Kees Bot onttronen als Gouden Neut Kampioen 1985.
 - niet dat de Soloklasse (net als vorig jaar) met het kleinste aantal deelnemers van start gaat.

Kom dan op 20 en 21 september naar de Gouden Neut wedstrijden.

Algemeen info:

Inschrijfgeld Fl. 7.50, 3 starts, waarvan de eerste op zaterdag om 14.40 uur. Inschrijfgeld kan voor de eerste start worden voldaan. Er wordt gewerkt vanuit de W.V.W. haven gewerkt, Dorpsstraat 277a te Wormer.

Wedstrijdwater: het Zwet en de Poel.

Inschrijvingen via de bekende weg richten aan:

W.V.W. Wedstrijdsecretariaat

p/a Dorpsstraat 392

1531 HK Wormer

Liefst voor 11 september i.v.m. de organisatie.

WIE DE SCHOEN PAST, TREKKE HEM AAN!!

Zeer geachte medestrijders,
tijdens de W.K. in Hoorn zijn een aantal vervelende zaken geconstateerd door de meetploeg die vrijdag en zaterdag alle boten hebben gecontroleerd.

Zo bleken er een aantal roeren te groot, masten te licht en boten te licht.

Nu is het zo, dat er voor de Soloklasse speciale klassevoorschriften zijn opgesteld waaraan elke Solo moet voldoen.

Is dit niet het geval, dan mag desbetreffende boot niet aan wedstrijden meedoen. Zo is er een minimum gewicht gesteld van 70 kg voor de romp zonder zwaard en met alle vaste beslag, in droge toestand. Is de boot te licht, dan mag er een correctiegewicht in van maximaal 3 kg.

Dit gewicht moet van hout zijn en aan vier zijden voorzien zijn van een verbondsstempel. Het dient op een zichtbare plaats in de boot gesroefd, danwel gelijmd te zijn.

LOOD is dus NIET toegestaan!!

Ook is gebleken dat sommige boten te dunne dekken hebben, geen verstevigingslatten langs de zwaardkast hebben, kortom dus eigenlijk geen Solo zijn.

Het bestuur is van mening dat hier verandering in moet komen en zal i.s.m. het Verbond tijdens een aantal willekeurige wedstrijden boten gaan hermeten.

Het bestuur wil jullie erop wijzen dat als een boot afgekeurd wordt er een hermeting moet plaatsvinden als je je meetbrief wil behouden. Dit kost je dan een hoop geld, dus zorg dat je boot aan de klassevoorschriften voldoet!

Het bestuur wenst jullie in de toekomst een sportieve strijd toe.

ALKMAARDERWEEK 1986

Met 27 deelnemers was de Saolo goed vertegenwoordigd op het Alkmaardermeer. Voor veel zeilers was dit dan ook nog een goede training voor de World Cup in Hoorn. Onder de deelnemers bevonden zich dit jaar twee nieuwe gezichten; Johan Wempe in de 408 en Pieter Mijne in de 447. Tevens was er dit jaar een Engelse deelnemer, John Daniels, die één week voor Hoorn ook de Alkmaardermeerweek meedeed.

Nieuw was dit jaar dat er 5 wedstrijden in 4 dagen verzeild zouden worden. Dit hield in dat de Solo's op maandag 2 wedstrijden moesten varen.

Voor de eertste wedstrijd op zaterdagmiddag waren de meesten al vroeg aanwezig bij de start om nog even te oefenen. Alleen John Daniels was er nog niet omdat hij pas die avond zou arriveren. Bij de start was er een individuele terugroep, die naar later bleek niet door alle betrokken personen ter hand genomen werd. Zo werden Kees Rekelhof en Henk Jongejans gediskwalificeerd. In een steeds meer toenemende wind ontstond er een spannende strijd waarbij het hele veld veel hinder ondervond van de vlak na ons gestarte Valkenveld. (hun tweede wedstrijd).

1. 500 Hans Arends
2. 519 Mark Tigchelaar
3. 514 Jaap Knap
4. 471 Erick van Os
5. 512 Jack van Duyvenbode

De wedstrijd op zondag werd gevaren met een behoorlijk harde wind. Jaap Knap moest al snel opgeven met schade (de beruchte strutten?). Deze wedstrijd werd evenals die op zaterdag

gekenmerkt door het feit dat het grootste gedeelte van het veld erg dicht bij elkaar bleef, wat dan ook vele verschuivingen tot gevolg had.

1. 519 Mark Tigchelaar
2. 500 Hans Arends
3. 502 Robert Homburger
4. 7 Johan Geenen
5. 473 Hans Hulst

Op maandag moesten er dus twee wedstrijden gevaren worden. De eerste start om 11.00 uur was het licht weer en scheen er zowaar een lekker zonnetje. Alfred van Wincoop arriveerde wat te laat bij de start en begon dus al met een achterstand. Halverwege de wedstrijd nam Johan Geenen resoluut de leiding maar in het laatste rak toch nog geduchte tegenstand ondervinden van Mark die het echter niet lukte om Johan gek te maken.

1. 7 Johan Geenen
2. 519 Mark Tigchelaar
3. 515 Martin Kranendonk
4. 500 Hans Arends
5. 512 Jack van Duyvenbode

De middagwedstrijd was bij de finish van de ochtendwedstrijd een half uur uitgesteld om iedereen in staat te stellen naar de kant te gaan om wat te eten en te drinken.

Weer op het water bleek de wind naar het zuiden gedraaid te zijn zodat er weer een uitstel kwam voor het verleggen van het startschip plus lijn. Uiteindelijk ging de meute om 15.40 van start in een zwakke wind, die zelfs wegviel. Zoals verwacht kwam de wind halverwege de wedstrijd weer opzetten uit richting zee. Door de graaiende wind werden alle rakken bezeild en konden we gaan admiraalzeilen. Het was de 475 van

Verduin die verrassend de leiding nam met op zijn spiegel Mark In het tweede 'rak' kon Mark de 475 afbluffen en de leiding overnemen om de vervolgens niet meer af te staan. Gelukkig werd de wedstrijd afgekort en kon iedereen vermoeid naar de kant.

1. 519 Mark Tigchelaar
2. 475 Verduin
3. 502 Robert Homburger
4. 500 Hans Arends
5. 471 Erick van Os

Weer terug op de wal bleek dat de 519 van Mark toch wel ernstige lekkage had in zijn voorste luchtkast. Met het oog op de komende Kampioenschappen besloot Mark de laatste wedstrijd niet te varen (hij had met aftrek al gewonnen) en in plaats daarvan zijn boot weer naar Johan Vels te brengen voor reparatie.

Op de laatste dag stond er een harde wind en besloot niemand te gaan zeilen met de World Cup in het vooruitzicht. Alleen onze Engelse vriend John met pijp en bivakmuts ging wel uit om punten te halen voor zijn gemiste wedstrijd van zaterdag. Bij de start bleek hij de enige Solo te zijn en kon hij alsnog naar huis!

Dat het toch wel hard woei bleek uit het feit dat van alle klassen er 27 boten startten. Hiervan wisten er slechts 12 heel de finish te halen.

Deze laatste wedstrijd was dus voor iedereen zijn aftrek, zodat Mark op zijn gemak de Alkmaardermeerweek won.

Alleen moet hij wel eens leren om op tijd bij de prijsuitreiking te zijn, dat zullen zijn vriendin en moeder ongetwijfeld kunnen beamen!

TOTAALUITSLAG ALKMAARDERMEERWEEK

1.	519	Mark Tigchelaar	6	punten
2.	500	Hans Arends	19	"
3.	502	Robert Homburger	26.1	"
4.	7	Johan Geenen	38	"
5.	515	Martin Kranendonk	47.4	"
6.	512	Jack van Duyvenbode	51	"
7.	471	Erick van Os	54	"
8.	473	Hans Hulst	55	"
9.	475	Verduin	62	"
10.	518	Jan Bot	74	"
11.	478	Kees Rekelhof	76	"
12.	481	Max Vijzelaar	76.7	"
13.	514	Jaap Knap	79.7	"
14.	507	Henk Gorter	83	"
15.	520	Chiel de Weers	83.7	"
16.	508	Jan-Gijsbert van Daal	86	"
17.	513	Kees Bot	88	"
18.	505	Henk Jongejans	95	"
19.	521	Leo Strijbos	97	"
20.	412	Ferry Daman	103	"
21.	423	Alfred van Wincoop	107	"
22.	429	Sybrand Jongejans	108	"
22.	497	Reindert Arends	108	"
24.	453	Paula Wolschrijn	109	"
25.	2750	John Daniels	113	"
26.	408	Johan Wempe	122	"
27.	447	Pieter Mijne	126	"

N I E U W E L E D E N

Rob Douwes

Aalsmeerderweg 848

1435 EV Rijsenhout

Solo 522

Annet Kops

Kooimeerlaan 11

1814 GN Alkmaar

Solo 180

+++++

SOLO - BEURS

TE KOOP: Solo H 124

Wedstrijduitvoering en in perfecte staat
van onderhoud.

3 tuigen, waar onder Elvstrom stormzeil.

Vraagprijs: Fl. 2500,--

Inlichtingen: E. Ensink Tel: 074-912992

**IT'S GOOD TO
BE IN 'SOLO'**



voor al uw zeilen

Wouter Hagoort

Hondsdijk 50a - 2396 HK Koudekerk a/d Rijn
Tel. 01714 - 5189-5340

X MICHAEL McNAMARA **X**

 sails for **X**-spurts 

OP MAAT
GESNEDEN !

tel. na 6 uur^{pm} 01829-4719

**IEDEREEN VOELT ZICH
'T BESTE THUIS
OP EIGEN TERREIN.**



nutsspaarbank



Den Haag