



Solo Bulletin

nummer 5 - november 1996

Beste Solozeiler,

Dit stukje schrijf ik op een regenachtige zondagnmiddag. Het zeilseizoen is al weer voorbij en mijn boot is droog opgeborgen. Met de Vinkeveen Regatta, de Na-Braassem en het Wijnmaand evenement had het seizoen een geslaagde afsluiting. De Vinkeveen Regatta begon voor mij op vrijdagavond met het ophalen van mijn boot in Roelofarendsveen. Het bleek dat verschillende zeilers de weg naar Vinkeveen wisten te vinden. Op de snelweg kwam ik Tjebbe Swart tegen en aangekomen op de WSV Braassemmeer bleken op de jollensteiger verschillende plekjes al leeg te zijn. Dat beloofde veel goeds. Dit werd de volgende dag bevestigd door het aantal inschrijvers, namelijk achttien. Ook een flink aantal Braassem zeilers nam deel. Een prima resultaat voor dit promotie-evenement op deze voor veel Solozeilers nog onbekende plas. Vinkeveen ademt een gezellige sfeer uit. Het Terrein van de Watersportvereniging Vinkeveen en Abcoude is klein, zodat alle boten dicht bij elkaar liggen. De plas is omzoomd door bomen, hetgeen met name in het kruisrak bijzondere effecten oplevert. Zo kon het voorkomen dat je, bijvoorbeeld varende over stuurboord, plotseling wind op de neus kreeg waarna je over bakboord met vrijwel dezelfde koers door kon varen. De windsterkte hield bepaald niet over tijdens het weekend. De start werd diverse keren voor korte tijd uitgesteld en de zondagnmiddagwedstrijd is om deze reden afgeblazen. Het evenement werd gewonnen door Peter Hoogenboom, gevolgd door Tjebbe Swart en Johan Geenen. Het is leuk om een op een geheel nieuw vaarwater te zeilen. Van verschillende deelnemers begreep ik dat het wenselijk is om op de wedstrijdskalender een grotere variatie wat betreft het aantal plassen waarop gevaren wordt aan te brengen.

De Na-Braassem was voor mij wel heel erg kort. Van tevoren wist ik al, dat ik alleen op zaterdag kon deelnemen. Inge ging deze dag met kennissen zeilen op zee en moest om zes uur op. Ze zou voor mij de wekker op acht uur afstellen. Een kleine communicatiestoornis leidde ertoe, dat het al half elf was toen ik mijn ogen open deed. Het had geen zin meer om te proberen de eerste wedstrijd te halen, in alle rust ging ik op weg voor de tweede race. Jammer was, dat de deelname tegenvoel. Op zichzelf was er een redelijk veld aan de start, maar gezien de vier en dertig deelnemende zeilers in 1995 viel het toch tegen. Ik had verwacht dat we dit jaar over de voer en dertig heen zouden gaan. Met name de deelname van de Braassem zelf viel tegen. Diverse omstandigheden waren hier debet aan. Zo was er een kermis in Roelofarendsveen, hetgeen voor de

inwoners hetzelfde is als carnaval voor de Limburger. Hopelijk valt de Na-Braassem hier volgend jaar niet mee samen. Positief was wel, dat een aantal Braassem zeilers, juist omdat ze niet aan de Na-braassem konden deelnemen, naar de Vinkeveen Regatta waren gekomen.

Een heel behoorlijk veld bond de strijd aan op het Wijnmaand evenement. Het evenement was in alle opzichten gestaagd. Voor een uitgebreid verslag van dit evenement verwijs ik je naar een in dit Nieuws Bulletin opgenomen stuk van de hand van Sijbrand.

Volgend jaar viert de Nederlandse soloklasse Organisatie haar 35-ste verjaardag, een lustrum jaar dus. Wij willen hieraan veel aandacht besteden, met name in de vorm van een groots lustrumevenement. Voor de organisatie hiervan zal een lustrum commissie in het leven geroepen worden. Wie van deze commissie deel uit zullen maken is nu nog onbekend. De lustrum commissie zoals het bestuur die voor ogen staat, bestaat uit Solozeilers van alle leeftijden en plassen. Ieder lid van de klasseorganisatie komt dus in aanmerking. Mocht je enige invloed op de besluitvorming willen uitoefenen, in die zin dat je zelf van de lustrum commissie deel uit zou willen maken, schroom dan niet om mij te bellen. (078-6310813)



**TONY
THRESHER**
BOATBUILDER
Repairs Foils Spars Sails

Builder of Championship winning Solos

Epoxy filletted Hull ready for painting
£1450 incl.

On the water - from £3500 incl.

Simply the best value for money on the market

Contact Tony Thresher and discuss your requirements
93 Eaton Road, Appleton, Abingdon, Oxon OX13 5JJ
Tel. 01865-863595

Wijnmaand 1996

Het eerste weekend van oktober wordt altijd (althans sinds een jaar of vier, vijf) het wijnmaand gevaren als seizoensafsluiting voor vele klassen (drie om precies te zijn), en ook voor de Solo. Als bestuur willen we graag dat dit een evenement wordt dat goede moed voor het volgende seizoen geeft. Dit willen we dan weerspiegeld zien in mooi weer, een goede deelname en een spannend en plezierig seizoensslot.

Vrijdag vreesde ik het ergste voor wat het weer betrof, harde wind, regen en kou waren de ingrediënten die de deelname meestal laten duikelen en die stelling kon nu bevestigd worden. Op onverklaarbare wijze werd het echter nog heel redelijk weer toen de boten in Uitgeest opgetuigd werden en een twaalftal zeilers waren getuige van deze geste van boven. De thuisblijvers hadden alweer ongelijk!

Zo waren de eerste twee doelen van ons als vanzelf ingevuld, het spannende en plezierige slot zou nu ook wel komen. Ik houd namelijk de stand van de jaarprijs bij en sinds Henk Gorter is het een goede gewoonte geworden dat deze persoon voor zijn rekenwerk beloofd wordt met de jaarprijs. Ik had echter een calculatiefout gemaakt (niet in de puntentelling maar qua strategie) toen ik de voorlopige stand in een nieuwsbrief liet publiceren, ik stond weliswaar op kop maar was mijn basis voor gesjoemel nu kwijt (Henk, je hebt gelijk, je moet de stand pas uitrekenen na het seizoen!). Tijdens de Nabraassem was ik 's Zondags uitgeschakeld door het breken van mijn lummelbeslag en nu stond ik nog maar een paar punten voor op de heren Bot en Geenen, beroemd en berucht vanwege hun irritante gewoonte een wedstrijd in het ruimewindse rak te willen en kunnen beslissen. Ieder van ons kon nog winnen, de winnaar van Alkmaar zou de winnaar totaal zijn, alleen Johan had nog een extra deelnemer tussen Kees of mij nodig te winnen. Dat spannende slot zat dus ook wel goed.

Dan de wedstrijden. Traditioneel is Johan altijd te laat voor de eerste start, daarom was hij wat eerder gekomen maar Govert wist hem te verleiden tot een kopje koffie waardoor Govert nog in het startschot viel, maar Johan een 30 seconden achter het veld moest starten (Govert heeft een speciale tactiek ontwikkeld om goede zeilers uit te schakelen, zie hiervoor ook het uitschakelen van Hans Arends tijdens de World Trophy. Ik heb horen fluisteren dat hij ook tactische lessen volgt bij collega advocaat Mozkovich). Hierdoor kon Johan bij de bovenboei opgevangen worden door mijn vader die ik speciaal voor dit doel overgehaald had mee te doen in de boot van Hans Arends. Terwijl Johan en Henk hierdoor geparkeerd lagen in een windstilte konden Kees en ik de strijd gaan beslissen. Ik had er echter niet op gerekend dat een ander familielid van mij zich niet aan het tactisch plan zou houden om Kees te bedwingen maar ervoor koos om ver voor het veld uit zich te zetten. Bovendien was Govert geïnspireerd door zijn tactisch vermogen en besloot mij uit de wedstrijd te praten. Hierdoor werd Govert twee, ik drie en Kees vier.

Tijdens de wijnmaand ligt het accent op korte wedstrijdes waardoor er drie tot vier op een dag gevaren kunnen worden. Snel weer starten dus. Kees bleek in een afnemende wind echter zijn draai hervonden te hebben, Johan volgde hem kort en ik was niet in staat mijn troefkaarten in de 500 en 505 uit te spelen waardoor ik weer derde was. Plotseling drong het tot mij door. Als ultieme straf voor het stoppen met het Solonieuws zag men nu zijn kans om met de door mijzelf ingezette regel dat de derde een stukje schrijft voor de nieuwsbrief een loer te draaien door me op deze manier nog steeds met het volschrijven van het clubblad te belasten, NEE ik wil geen derde zijn. Oplossing ligt natuurlijk in het vlammen in de derde wedstrijd. De wind neemt toe en dit is gunstig voor mij, het echter ook goed voor Gerard Post die in een strak windje liet zien dat hij iemand is om volgend jaar rekening mee te houden (Gerard, niet zeuren gewoon een nieuw rompje bij Tony Thresher kopen!) Ik lag tweede maar Johan profiteerde in het laatste kruisrak van een winddraaiing en werd tweede. Ik?, ik werd derde, shit alweer!

Zondag een nieuwe dag. Wind tussen de twee en drie, dus ideaal voor Kees en Johan. Maar gekkere dingen zijn gebeurd dus zeilen maar! Ik heb echt mijn best gedaan maar Johan was echt steeds beter en Kees bleef ook steeds een paar meter voor mij varen, er was geen eer te behalen. Johan Drie keer eerste, Kees drie keer tweede en ik drie keer derde (zes keer inclusief zaterdag). Potverdorrie nu ben ik ook nog derde met de jaarprijs (verwacht geen stukje). Kees, tweede bij de wijnmaand, is winnaar van de jaarprijs met twaalf punten voor op Johan!!!!, ik volg op slechts 150 punten hiervan. Spanning en sensatie!

Ik wil vanaf deze plaats zeggen dat ik hoop dat volgend jaar minstens net zo veel deelnemers als dit jaar komen en ik wil met iedereen afspreken dat we volgend seizoen 1 evenement extra meedoen. Als dat gebeurt hebben we grotere velden zonder veel inspanning en zal iedereen merken dat het hoe langer hoe leuker wordt.

Overigens is er in het bestuur het voornemen om de U'97 te laten vallen voor de Goudse zeilweek met als argument dat er op Alkmaar toch weinig deelname is en dat we op Reeuwijk zeker op evenveel deelnemers kunnen rekenen, en dit het proberen waard is. Ik wil hier even over kwijt dat dit komt omdat de Alkmaar zeilers zo mobiel zijn dat ze toch wel komen en dat deze, voor de klasse positieve, instelling hun thuiswater nu de kop kost! Dit is een trieste ontwikkeling en stimuleert niemand in zijn keuze Solo te blijven zeilen op Alkmaar, slechts gebrek aan alternatief zal hem hiertoe misschien nog nopen maar dit is geen goede zaak. Daarom wil ik iedereen vragen na te denken over deze twijfelachtige tendens in de klasse en op de Jaarvergadering te komen met positieve input om te zorgen dat een positieve insteek voor de klasse ook een positieve uitkomst voor de plas betekend.

Groeten

'Elwood' H518

Uitnodiging jaarvergadering !!!!

en belangrijker nog: **Nieuwjaarsborrel**
op **Zondag 26 januari - 1997**
om **15.00 uur** in **Cafe**
't Veen te Roelofsarendsveen

Als opening van het nieuwe seizoen wordt op zondag 16 januari 1997 de jaarvergadering gehouden te Roelofsarendsveen in Cafe 't Veen. Cafe 't Veen is zeer gemakkelijk te bereiken. In Roelofsarendsveen bevindt zich een hoge grijze watertoren waarop een rode tulp staat afgebeeld. Het is vrijwel onmogelijk om deze watertoren over het hoofd te zien. De toren staat vlakbij het gemeentehuis. Cafe 't Veen is ongeveer vijftig meter van de watertoren verwijderd. Ga je vanaf die watertoren richting de WSV Braassemmeer rijden, dan bevindt Cafe 't Veen zich na deze afstand aan de rechterhand. De jaarvergadering is de gelegenheid bij uitstek om het seizoen te evalueren, ideeën voor het volgende seizoen te ventileren en uiteraard vooral ook om te borrelen en met elkaar uit eten te gaan. Op de agenda staan de volgende punten:

- 1 - Opening
- 2 - Ingekomen stukken
- 3 - Seizoen 1996
- 4 - Verslag wedstrijdsecretaris
- 5 - Financieel Verslag
- 6 - Uitrijking jaarprijs
- 7 - Bestuur 1997
- 8 - Seizoen 1997
- 9 - Wedstrijdkalender 1997
- 10 - Lustrum - evenement en commissie
- 11 - W.V.T.T.K.
- 12 - Rondvraag
- 13 - Sluiting

In tegenstelling tot wat deze vrij uitgebreide agenda wellicht doet vermoeden heerst in de Soloklasse een prettig ontwikkelde vergadertijgercultuur. Gelukkig niet zozeer wat de opkomst betreft, maar wel waar het gaat om de gezellige sfeer. Het is van groot belang dat de gang van zaken in de klasse door zoveel mogelijk leden ondersteund wordt. Ik hoop je dan ook op de jaarvergadering te kunnen begroeten.

De vergadering zelf begint om 15.00 uur. Ook daarvoor staan echter koffie, het bijart e.d. klaar.

Na Afloop van de vergadering is er een drankje op kosten van de klasse. Hierna is er de mogelijkheid om mee te gaan eten bij een plaatselijk restaurant. Breng het thuisfront er daarom alvast van op de hoogte dat er 's avonds een bord minder gedekt kan worden.

Tot op de jaarvergadering, namens het bestuur,

Govert Ramselaar

Een Solo zeiler weet wat het beste is!

U S ULLMAN SAILS

hude sails

Zeilen

MASTEN - GIJLEN - SPORBOMEN

PROCTOR MASTS

SUPER SPARS

Zwaarden & Roeren

RONDAR FOILS

KWI STYLE FOILS

Trailers

TRONTO

Combinatie trailers - Hellingwagens

Dekzeilen

Bruce Banks

Boven en onderdekzeilen - Roerhoezen

Starborlogen

MEMOTIME

Aluminium Roerkoppen
Gelagend Beslag
Servo & Clamcielts
Ervatrom Zelflozers
Zeilleiding

martin van leeuwen

GOUDA HOLLAND
P.O. box 401, 2800 AK Gouda
showroom & werkplaats
Zoutmanweg 42a, Roelwijck

tel: 0182 - 394730
fax: 0182 - 393806

TO MING & YIT BOAT SPECIALISTS

Bestuur:

Voorzitter	Govert Ramselaar	078-6310813
Secretaris	Jan Pieter Braam	0297-261606
Penningm.	Henk Gorter	075-6218472
Wedstr. Sec.	Martin Verloop	071-3647508
Ledenadm.	Ton van Eck	010-5213136
Promotie	Ruud Houtman	0172-213117
Engeland	Sybrand Jongejans	075-6281602

Technische Commissie:

Hans Arends	075-6281360
Johan Geenen	075-6312229
Jan Bot	075-6217227

Plassenvertegenwoordigers:

Alkmaar	Johan Geenen	075-6312229
Braassem	John Langeveld	02526-89873
Kaag	Rino van Schie	01712-8437
Nieuwe Meer	Merel Tenge	020-6964055
Reeuwijk	Ruud Houtman	01727-13117
Westeinder	Ton van Eck	01892-13136
Vinkeveen	Jan Pieter Braam	0297-261606
Loosdrecht	Vacant! Gaarne Reactie	

Ereleden: Hans Arends en Max Blom
Girorekening 22.10.296
t.n.v. Penningmeester N.S.O. - Wormerveer

Secr.: J. P. Braam - Ringdijk 25 - 3645 HE Vinkeveen

Uitslagen Wijnmaandevenement.

1 Johan Geenen	6/2/2/1/1/1	6.0
2 Kees Bot	4/1/6/2/2/2	17.0
3 Sijbrand Jongejans	3/3/3/3/3/3	28.5
4 Henk Jongejans	8/4/4/4/6/4	43.7
5 Gerard Post	9/8/1/7/4/6	46.7
6 Pieter J Jongejans	1/9/8/5/5/7	47.0
7 Cristiaan Raa	7/7/9/6/7/5	60.7
8 Govert Ramselaar	2/5/5/dnc/dnc/dnc	61.0
9 Rikus de Vries	5/6/dnc/dnc/dnc/dnc	78.7
10 Roald van Vuuren	10/10/7/dnc/dnc/dnc	83.0
11 Simon Raa	dnc/dnc/dnc/ret/8/8	85.0
12 Wouter Molenaar	11/ret/dnc/dnc/dnc/dnc	93.0

Botenmarkt. Solo's te koop!

- 4.....Vels, oorspronkelijk nr H 460
needlespar mast / dekzeil
p.n.o.t.k. Tel: 010 - 2200693
Ellen de Heus
- 74.....Houten mast en giek, dekzjil
trailer, in goede staat, p.n.o.t.k.
Tjeerd Dam, tel. 033-4552244
- 178.....incl. trailler, dektent
vr.pr. f 1500,-
Van Mourik, tel. 033-4802176
- 306.....Kampioen 1965, gerenoveerd
incl. trailer, vr.pr. 2500,-
Jan Docter, tel. 023-5381389
- 314.....Stone + trailer, vr.pr. 2250,-
Leen van Goeverden, tel. 0252-216536
- 323.....Geheel gerenoveerd, excellente staat
incl. trailer, vr.pr. 2250,-
Michael Kerszemaker, tel. 075-6311345
- 337.....Stone, needlespar mast, 3 zeilen
trailer, wat onderhoud nodig
p.n.o.t.k. A. Proos, tel. 071-5141676
- 358.....Stone, 3 zeilen, incl. trailer
vr.pr. 2500,-
Ronald Willemstein, tel. 071-5155097
- 367.....In zeer goede staat, incl. trolley
Needlespar mast, vr.pr. 1200,-
J. Smeets, tel. 0228-584304
- 447.....Vels, 2 zeilen, alu mast, dekzjil, trailer
in goede staat, resent opgeknapt
vr.pr. 3000,- Rijk van Holland
Tel. thuis 072-5337081
Tel. werk 072-5330132
- 459.....Vels, compleet, 2 zeilen, trailer
boven- en onderdektent
prijs: n.o.t.k.
Hans Meijer, tel. 04120-35559
- 518.....Vels romp, Bot bouw
needlespar mast + Hagort Sail
prijs: zonder trailer f 3500,-
Sybrand Jongejans, tel. 075-628160

Te koop gevraagd:
Goede Wedstrijdklare Solo
Dhr. Lijnberg 020 - 6971855

**NOW YOU'RE
SAILING
WITH POWER!**



**KOOL
ZEILMAKERS**

**ZUIDEREIND 4 - 3741 LG BAARN
TELEFOON EN FAX 035 - 5424284**

HUNT SAILS



1995 RESULTS:

**WORLD TROPHY
UK NATIONALS
UK INLAND NATIONALS**

To find out how Hunt Sails can make you
faster, Contact James Hunt at the Loft

James Hunt Sails

The Loft, 110 Coast Road,
West Mersea, Colchester,
Essex, CO5 8NA
United Kingdom

Telephone
0044-1206 385569
Fax
0044-1206 382326



Nieuwe DJ ZE BRA's vervolg

Bij de Solo's zeilers hebben we een aantal nieuwe zeilers mogen begroeten.

Zo heeft Nico Bakker zijn debuut gemaakt in de Solo met de 367.

Nico is eigenlijk een ijszeiler in hard en nieren. Nico heeft net als Ruud Hogeboom, Jan verhaar, en Piet Wesselman een aantal ijszeilschuiten.

Een ervan, een oud Hollandse, heeft hij zelf gebouwd. Nico heeft vele dinsdagavonden uitgebreid over zijn ijszeil ervaring verteld.

Nico heeft enorm veel plezier in het zeilen op dinsdagavond, hij schuift steeds een stukje naar voren in het veld.

Geen echte nieuwkomer in de Solo, maar wel voor de dinsdagavond is Tjebbe Swart, die vooral in het voorjaar een behoorlijk aantal wedstrijden heeft meegezeild. Tjebbe heeft op het water zoveel mogelijk zijn kennis en ervaring, met het zeilen in de Solo, aan de erge deelnemers proberen over te brengen.

Aan het eind van het zeilseizoen heeft Rick Cevat zich bij ons clubje aangesloten met de Solo 236. Rick zeilt eigenlijk met een scherp jacht op het IJsselmeer. De dinsdagavond ziet hij als een leuke ontspanning voor doordeeweeks.

Ook aan het eind van het seizoen heeft Klaas de Vries meegezeild. Klaas heeft de oude boot van Tjebbe Swart gekocht de 511. Tjebbe moest nog voor hij zijn nieuw in Engeland bestelde Solo had, zijn oude Solo overdragen aan Klaas. Klaas heeft nog twee dinsdagavonden mee kunnen zeilen. Volgend jaar zullen we hem regelmatig zien.

DJ ZE BRA's die we niet of weinig gezien hebben

Govert Ramselaar hebben we helaas op de dinsdag moeten missen. Govert betreurt dit zelf nog het meest. Het werk gaat nu eenmaal voor het meisje. Govert is zelfs verhuisd naar Dordrecht waar hij aan het begin van het jaar is gaan werken als jurist.

Voor Theo Meus, die we het hele jaar niet gezien hebben, hebben we geen verklaring. Theo zou de Solo 439 van Jan Verhaar eerst opknappen om halverwege het seizoen te komen zeilen op de dinsdagavond, we hebben hem gemist.

Ook Ton Godrie was er niet. Zijn Solo heeft in ieder geval het hele seizoen op het jollen steiger gelegen, de Solo is er, nu Ton nog.

Gerard Post was dit jaar ook een trage starter. Vrij laat in het seizoen kwam Gerard met de Solo 404 op het water. De 404 was opnieuw geschilderd in een hele lichte roze tint. Volgens Gerard waren met het mengen van de verf wat verkeerde druppels mengverf in het blik gekomen.

Gerard was heel blij met de kleur en ook met de naam: STROOPANMEKONT!

Solozeilers en SW zeilers die we ook weinig gezien hebben zijn Jan Bart Lucas, Gerrit den Boer, Wiebe Pronker, Kees Rekelhof, Gert van Dam, Ronald van Gorkom en Aad Boumans. Wat hebben ze toch veel gemist, volgend jaar zijn ze er zeker vaker.



DJ ZE BRA voor wie ook al weer????

Het is misschien weer eens goed om de doelstellingen van DJ ZE BRA op een rij te zetten. Zo'n zes jaar geleden was het de bedoeling, dat de vaders en moeders die hun kinderen in het weekend begeleiden bij het wedstrijd zeilen, zelf op een doordeeweekse avond konden zeilen. Wel of niet in het bootje van hun kroost.

"Het oudere jongeren zeilen op de dinsdagavond in éénmansboten" hebben we deze activiteit toen genoemd. Het ging voornamelijk om lekker op het water te zijn en heel informeel een zeilwedstrijdje te zeilen en wat na te praten in het "Bruin Café" onder genot van een potje bier.



Onderwerpen zoals de mooie avond, de snelheid in de boot, goede en foute handelingen, in de wedstrijd maar ook de meest actuele moppen zouden de gesprekstof in het "Bruin Café" moeten zijn. De eerste wedstrijdes werden gestart vanaf de wal en de vaargeulboeien fungeerden als baan.



Ongedwongen van het zeilen genieten en vooral niet moeilijk doen als er fouten worden gemaakt tijdens de wedstrijdes. Zo zou het eigenlijk moeten zijn.

De laatste jaren is er toch wel wat veranderd, de wedstrijdes beginnen op wedstrijden te lijken. De oudere jongeren op de echte wedstrijdzeilers.

Een startschip met echte wedstrijdcommissarissen en een veld Solo's met wedstrijdzeilers. Hierin heb ik zelf ook een aandeel gehad, door de Solo 404 uit de achtertuin van Dick Mesman te verruilen voor de snelste (tenminste dat dacht ik) de mooiste en de jongste Solo en dan ook nog zo'n exemplaar aan te schaffen voor mijn zoon Bas.

Materiaal op hoog niveau wekt de indruk dat er ook gezeild moet gaan worden op hoog niveau, met alle onhebbeligheden zoals fanatisme inclusief. Fanatisme moeten we niet hebben op de dinsdagavond.

Het gaat in eerste instantie om het zeilen en niet hoe je met de wedstrijdregels je voordeel kan doen. De meeste DJ ZE BRA's kennen de wedstrijdregels ook niet goed genoeg, ook ik niet. Ons materiaal doet misschien anders vermoeden. We kunnen wel leren van onze wedstrijdes en de fouten die we hierbij maken. Het is dan ook goed om experts op gebied van de wedstrijdregels te kunnen raadplegen. De DJ ZE BRA's zullen met elkaar voor een gezellige zeilsfeer moeten zorgen. Een sfeer waar ook de niet wedstrijdzeiler, in welke éénmansboot dan ook, zich thuis voelt. Open tweemansboten zijn natuurlijk ook welkom.

We kunnen ons nu al verheugen op het DJ ZE BRA seizoen 1997.





DJ ZE BRA

nieuwsbulletin

Dinsdagavond **Z**Eilers op de **B**RAassem nieuwsbulletin

1e jaargang nummer 2 - datum : 9 oktober 1996 redactie John Langeveld

DJ ZE BRA ??????

De reacties op **DJ ZE BRA** waren allen positief. In ieder geval heeft gelukkig niemand negatief gereageerd. De redactie van het "Noorderhem" heeft gevraagd **DJ ZE BRA** nieuwsbulletin over te mogen nemen in het clubblad, dat vond ik uiteraard een hele positieve reactie.

Nog steeds groei!!!!!!

Nog steeds groei bij **DJ ZE BRA** (het dinsdagavond zeilen op de Braassem). Het **DJ ZE BRA** seizoen zit er weer op, dinsdag 17 september jl. was de laatste dinsdagavond dat we konden zeilen. De laatste wedstrijd is gefinisht bij de ingang van de haven, omdat we anders door het snel invallen van de avond op de tast de haven moesten zien te bereiken. Deze laatste dinsdag hebben we tevens de prijsuitreiking gehouden voor de winnaars in de diverse categorieën.

Er zijn drie categorieën. We hebben namelijk een wisselprijs voor de overall winnaar (alle boten onder de SW correctiefactor), een wisselprijs voor de beste Solozeiler en een wisselprijs voor de beste SW zeiler zonder solozeilers.

De prijzen bestaan uit twee prijzen in de vorm van bolders die door een anoniem persoon tijdens een lustrum aan de W.S.V. de Braassemblermerer zijn geschenken.

Als klapper hebben we een "afschuwelijk" mooie bokaal voor de beste Solozeiler

Belangrijke datum !!!



13 mei 1997

De 1e **DJ ZE BRA** 1997



De resultaten

De klassering van de drie besten zijn respectievelijk:

Overall

- 1e Bas Langeveld
- 2e Ruud Hogeboom
- 3e Peter Hogeboom

Soloklasse

- 1e Ruud Hogeboom
- 2e Peter Hogeboom
- 3e Piet Wesselman

SW klasse

- 1e René van der Kade
- 2e Jeroen Schepman
- 3e Hein Wesselius

Het is opmerkelijk dat de zwaar gewichten zoals Jan Verhaar en Karel van Asselt zeilend in zo'n onderhoud arme polyester Solo toch wel heel goed konden meekomen.

Karel en Jan waren regelmatig voorin het veld te vinden en wonnen zelfs enkele wedstrijden.

Een opvallende debutant in de Solo is Piet Wesselman. Hij heeft al heel snel een solozeiltje bij hem thuis onder de naamachine gelegd. De derde plaats bij de Solo's was het resultaat. Ruud Hogeboom had een goed jaar in de Solo. Hij zeilde heel konstant naar een eerste plaats. Peter Hogeboom zat toch wel vaak met z'n gedachte bij het vader worden. Hierdoor miste hij de scherpte. Peter haalde wel met de geboorte van zijn dochter Nina de hoofdprijs binnen.



DJ ZE BRA druk bezocht

Dit jaar hebben 40 zeilers deelgenomen aan **DJ ZE BRA**. Het aantal deelnemers in de Soloklasse was 22, aan SW boten (Laser, Splash, 16m2, enz. enz.) hebben 19 deelgenomen. Uiteindelijk is dit maar een klein verschil.

De frequentie van deelname bij de Solozeiler lag echter veel hoger. Dat was dan ook de reden dat we de meeste dinsdagavonden een goed gevuld veld met Solozeilers hadden. Een gemiddelde van tien Solo's per wedstrijd is toch een mooie score.

De specifieke SW Boten

Toch zijn er hele trouwe deelnemers in de overige SW éénmans boten. Zo was Jeroen Schepman bijna elke dinsdagavond van de partij. Jeroen heeft dit jaar de Splash omgeruild voor een Laser.

In het voorjaar konden we genieten van een stevige wind. Voor Jeroen had dat wel wat minder mogen zijn, hij had de grootste moeite om de mast in zijn Laser te houden. Jeroen heeft uiteindelijk toch een tweede plaats bij de SW **DJ ZE BRA**'s weten te verdienen.

Ook hebben we Rien Paridon redelijk veel in z'n Laser op het water gezien.

Nieuwe DJ ZE BRA's

De dames Tijsen begonnen het seizoen in een gloed nieuwe schakel met de naam Sister Act. Margot en Lisbeth hebben met plezier de wedstrijden meegezeild.

